

Dankbaar

Soms vergeten we om ons heen te kijken.
Soms merken we niets van de vreugde om ons heen,
zijn alleen maar met onszelf bezig.
We nemen, terwijl we zouden moeten geven.

Dus vanavond bidden wij voor al datgene,
waarvan we weten dat het mogelijk is.
En op deze dag hopen we op datgene,
dat er nog steeds niet tussen ons mensen is.
Het is aan ons om ervoor te zorgen dat die verandering er komt.
En hoewel we daar allemaal veel meer aan kunnen doen,
is er ook heel veel waarvoor we dankbaar moeten zijn.

Kijk eens verder dan alleen naar jezelf,
Er is zoveel leed om ons heen.
En het is echt te laat om te denken en te zeggen dat je er morgen wel om huilt.
Ieder van ons moet op zoek naar de waarheid en...
dat had al veel eerder gemoeten.

Dus vanavond bidden we etc.

Hoe verschillend we ook mogen zijn,
er is een plek waar we met elkaar verbonden, elkaar toegedaan zijn.
Ieder van ons vindt daar het licht van de ander.

Dus vanavond bidden we etc.

(RW)