

### 303 "Slavenkoor" uit Nabucco

Va', pensiero, sull'ali dorate;  
va', ti posa sui clivi, sui colli,  
ove olezzano tepide e molli  
l'aure dolci del suolo natal!  
Del Giordano le rive saluta,  
di Sionne le torri atterrate...  
Oh mia patria sì bella e perduta!  
Oh membranza sì cara e fatal!  
Arpa d'ôr dei fatidici vati,  
perché muta dal salice pendi?  
Le memorie nel petto raccendi,  
ci favella del tempo che fu!  
O simile di Sòlima ai fati  
traggi un suono di crudo lamento,  
o t'ispiri il Signore un concerto  
che ne infonda al patire virtù!

Vertaling:

Vlucht, gedachte, op gouden vleugels,  
strijk neer op glooiingen en heuvels  
waar de zoete luchten van onze  
geboortegrond zacht en mild geurt!  
Begroet de oevers van de rivier de Jordaan  
en Sions gevallen torens.  
O mijn land, zo liefelijk en verloren!  
O herinnering zo zoet maar triest!

Waarom hangt de Gouden harp  
van wijze profeten zo stil aan de wilgen?  
Koester de herinnering in onze harten,  
vertel ons over het verleden!  
Herinnerd aan Jeruzalems lot  
speel voor ons een treurlied  
of laat anders 's Heren geest  
ons sterken 't lijden te doorstaan!