

**V10**

## **Het Franse Gat**

Ooit, in de jaren vijftig,  
Veenendaal werd steeds meer een stad,  
wou men dat hier iedereen een plek, een woning had.

Voor de fabrieken, voor de handel, de industrie  
in de wol.... de sigaart, de metaal en de chemie.  
Daarom ging men huizen bouwen hier in het Franse Gat

't Werd echt een prachtwijk, nergens was dat.  
Ja hier kon je nog eens wonen, en hoe!  
Waar krijg je nog bij je huis een ratje toe?!

HM.....

Wij kregen ruimte. Door Frans zijn gat.  
Werden wij na oorlogstijd toch echt een stad.  
Dat kwam toch maar door ons mooie  
Franse Gat ONS FRANSE GAT