

58 Hark! Hark, my soul

(Solo)

Hark! Hark, my soul:

Angelic songs are swelling over earth's green fields
and ocean's wave beat shore.

How sweet the truth, those blessed strains are telling,

Of that new life, when sin shall be no more!

Angels of Jesus. Angels of Light.

Singing to welcome the pilgrims of the night.

Angels of Jesus. Angels of Light.

Singing to welcome the pilgrims of the night.

Onwards we go, for still we hear them singing.

Come weary souls, for Jesus bids you come.

(Koor:)

And through the dark, it's echoes sweetly ringing.

The music of the Gospel leads us home.

Angels of Jesus. Angels of Light.

Singing to welcome the pilgrims of the night.

(solo en koor:)

Far, far away, far, far away, like bells at evening.

The voice of Jesus sounds over land and sea.

And laden souls by thousands meekly stealing,

Kind Shepherd, turn their weary steps to Thee.

Kind Shepherd, turn their weary steps to Thee.

(Solo:)

Angels of Jesus. Angels of Light.

(solo en koor:)

Singing to welcome the pilgrims of the night.

(solo:)

Rest comes at length, though life be long and dreary.

The day must dawn and darksome night be past.

All journeys end in welcome to the weary,

And heaven, the heart's true home, will come at last.

Angels of Jesus. Angels of Light.

Singing to welcome the pilgrims of the night.

(koor:)

Angels sing on! Your faithful watches keeping.

Sing us sweet fragments of the songs above.

Till morning's joy shall end the night of weeping.

And live's long shadows break in cloudless love.

(Solo en koor:)

Angels of Jesus. Angels of Light.

Singing to welcome the pilgrims of the night.

Luister! Luister mijn ziel:

Engelengezangen zwellen aan over de groene velden
en het door golven gebeukte strand van de oceaan.

Hoe heerlijk is de waarheid, die deze gezegende
melodieën vertellen,

Van dat nieuwe leven, waar geen zonde meer zal zijn.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.

Voorwaarts gaan we, want we horen ze nog zingen

Kom vermoeide zielen, want Jezus vraagt je te komen.

En door het donker hoor je de echo's heerlijk klinken.

De muziek van het evangelie leid ons naar huis.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.

Ver, ver weg; ver, ver weg, als klokken in de avond.

Klinkt de stem van Jezus over het land en de zee.

En duizenden beladen zielen gaan nederig op weg.

Goede Herder, keer hun vermoeide schreden naar U.

Goede Herder, keer hun vermoeide schreden naar U.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.

Rust komt uiteindelijk, hoewel het leven lang en
treurig is

De morgen moet dagen en de duistere nacht voorbij
zijn.

Alle reizen eindigen met het verwelkomen van de
vermoeiden.

De hemel, het ware thuis, zal er uiteindelijk zijn.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.

Engelen blijf zingen, terwijl u trouw blijft waken.

Zing voor ons heerlijke fragmenten van hemelse
liederen.

Tot de vreugde van de morgen de nacht van huilen zal
beëindigen

En de lange schaduwen van het leven openbreken in
wolkenloze liefde.

Engelen van Jezus, Engelen van het Licht.

Zingend om de pelgrims van de nacht te verwelkomen.