

## 389 Heal the World

There's a place in your heart  
and you know that it is love  
and this place could be brighter than tomorrow.  
And if you really try you'll find  
there's no need to cry.  
In this place you'll find no hurt or sorrow.  
There's a way to get there  
if you care enough for the living,  
Make a little space, make a better place.

Refrain:

Heal the world make it a better place  
For you and for me and the entire human race.  
There are people dying,  
if you care enough for the living  
Make a better place for you and for me.

If you want to know why  
there's a love that cannot lie.  
Love is strong: only cares for joyful giving.  
If we try we shall see in this bliss we cannot feel  
Fear or dread, stop existing and start living.

Than it feels that always  
love's enough for us growing,  
Make a better world, make a better world.

Refrain.

And the dream we were conceived in  
will reveal a joyful face.  
And the world we once believed in  
will shine again in grace.  
Then why do we keep strangling life  
Would this earth crucify its soul?  
Though it's plain to see this world is heavenly

be God's glow.

We could fly very high, let our spirits never die.

In my heart I feel you are all my brothers.  
Build a world with no fear,  
we can all cry happy tears,  
See the nations turn wars into solutions.  
We could really get there,  
if you cared enough for the living.  
Make a little space. Make a better place.  
Refrain. (2x)

Make a better place  
for you and for me

Er bestaat een plek in je hart  
en je weet dat dit liefde is  
en die plek kan veel stralender zijn dan morgen.  
En als je het echt probeert zul je merken  
dat het niet nodig is om te huilen.  
Op die plek vind je geen pijn of verdriet.  
Er is een manier om daar te komen  
Als je genoeg geeft om de levenden  
Maar een beetje ruimte, maak een betere plek.

Refrein:

Genees de wereld, maak er een betere plek van  
Voor jou en voor mij en voor het hele menselijk ras.  
Er sterven mensen,  
Als je genoeg geeft om de levenden  
Maak (dan) een betere plek voor jou en voor mij]

Als je wil weten waarom er liefde bestaat die  
niet kan liegen  
Liefde is sterk: geeft alleen om vreugdevol schenken.  
Als we het proberen zullen we zien dat we in deze  
zegening geen angst of vrees kunnen voelen,  
stop met (slechts) bestaan en beginnen te leven.  
Dan voel je dat er altijd  
genoeg liefde groeit voor ons  
Maak een betere wereld, maak een betere wereld

Refrein.

En de droom die we eens bedachten  
zal een vreugdevol gezicht onthullen  
En de wereld waar we eens in geloofden  
zal weer stralen van goedheid.  
Waarom blijven we dan vechten met het leven,  
zou deze aarde haar ziel kruisigen?  
Terwijl het duidelijk te zien is dat deze wereld hemels  
is:  
Wees de gloed van God!

We zouden heel hoog kunnen vliegen,  
laat onze geesten nooit sterven.  
In mijn hart voel ik dat jullie allemaal mijn broers zijn.  
Bouw een wereld zonder angst,  
samen kunnen we vreugdetranen huilen.  
Zie hoe de volken oorlogen veranderen in oplossingen.  
We zouden dat echt kunnen bereiken  
als je genoeg gaf om de levenden.  
Maak een beetje ruimte, maak een betere plek.  
Refrein (2x)

Maak (dan) een betere plek  
Voor jou en voor mij. (2x)