

## 376 More Love to Thee

More love to Thee, o Christ, more love to Thee  
Hear Thou the prayer I make on bended knee  
This is my earnest plea; more love o Christ to Thee  
More love to Thee (2x)

Once earthly joy I craved, sought peace and rest  
Now Thee alone I seek, give me what is best.  
This all my prayer shall be: more love, o Christ to Thee  
More love to Thee (2x)

Then shall my latest breath wispher Thy praise  
This be the parting cry my heart shall raise  
This still its prayer shall be more love o Christ to Thee  
More love to Thee (2x)

Vertaling:

Meer liefde naar U, o Christus, meer liefde naar U  
Hoort U het gebed dat ik bid op gebogen knieën  
Dit is mijn vurige smeekbede: meer liefde naar U  
Meer liefde naar U (2x)

Eens hunkerde ik naar aards plezier, toen zocht ik vrede en rust  
Nu zoek ik U alleen, geef me wat het beste voor me is  
Al mijn gebeden zullen zijn: meer liefde naar U.  
Meer liefde naar U (2x)

Dan zal mijn laatste adem Uw lof fluisteren  
Dit zal de laatste kreet zijn die mijn hart zal slaken  
Dit zal nog steeds het gebed zijn: meer liefde naar U.  
Meer liefde naar U (2x)