

298 I'll wish I had given Him more

By and by when I look on His face,
beautiful face, thorn shadowed face;
By and by when I look on His face
I'll wish I had given Him more.
More, so much more,
More of my life than I e'er gave before
By and by, when I look on His face,
I'll wish I had given Him more.

By and by when He holds out His hands,
Welcoming hands, nail riven hands;
By and by when He holds out His hands,
I'll wish I had given Him more.
More, so much more,
More of my love than I e'er gave before;
By and by when He holds out His hands,
I'll wish I had given Him more.

In the light of that heavenly place,
Light from His face, beautiful face,
In the light of that heavenly place
I'll wish I had given Him more.
More, so much more,
Treasures unbounded for Him I adore,
By and by when I look on His face,
I'll wish I had given Him more.

Wanneer ik eens naar Zijn gezicht kijk,
Prachtig gezicht, met doorns beschaduwd gezicht,
Wanneer ik eens naar Zijn gezicht kijk,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.
Meer, zoveel meer,
Meer van mijn leven, dan ik ooit gegeven heb.
Wanneer ik eens naar Zijn gezicht kijk,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.

Eens, als Hij Zijn handen uitstrekt,
Verwelkomende handen, met spijkerlittekens,
Eens, als Hij Zijn handen uitstrekt,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.
Meer, zoveel meer,
Meer van mijn liefde, dan ik ooit gegeven heb.
Eens, als Hij Zijn handen uitstrekt,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.

In het licht van die hemelse plek,
Licht van Zijn gezicht, prachtig gezicht,
In het licht van die hemelse plek,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.
Meer, zoveel meer,
Grenzeloze schatten, voor Hem, die ik aanbid,
Wanneer ik ooit naar Zijn gezicht kijk,
Zal ik wensen dat ik Hem meer had gegeven.