

Die Vesper

Vanaf het strand hoor je de vesper zingen.

Ook in de haven hoor je hoe de heilige klanken, nu weer zacht, dan weer harder, als in een licht briesje steeds dichterbij komen.

Jubilate, Jubilate, amen.

Stil, luister hoe het nu zacht wegsterft en helemaal verdwijnt. Stil en luister!

Jubilate, Jubilate, amen.

*Het lied is een min of meer Duitse vertaling van de tekst van het gedicht *The Vesper* van Thomas Moore. Beethoven heeft de vertaalde tekst gezet op de muziek die hij gebruikt heeft in het tweede deel *Adagio*, uit het *Sextet in Es*, op.81b voor 2 hoorns, 2 violen, altviool en cello. Zeker de moeite waard om eens naar te luisteren.*

(RW)