

# Geef aan de wereld vrede.

Finco Lystra.  
Johanna Kinkel

Innig

1. Geef aan de we- reld vre- de, waar zo- veel wordt ge-  
 2. Wees, Heer met al die lan- den waar oor- logs- haar- den  
 3. Het is voor ons een be- de; op heel de we- reld

le- den. Ver- los ons van de bo- ze en  
 bran- den. Leg al het kwaad aan ban- den; draag  
 vre- de. Maak ons Uw le- vend te- ken, leer

*mf* *sneller*

al het god- de- lo- ze. Be- vrijd ons van de  
 ons in U- we han- den,  
 ons Uw lief- de spre- ken,

*terughoudend en gebonden*

angst en pijn en leer ons vre- de- stichters zijn.

1<sup>e</sup> couplet langzamer en sneller tot ♯